

## Linhares da Beira

### OVER



Geleden in het westen van het gebergte Serra da Estrela, zou Linhares da Beira zijn oorsprong hebben gekend in een Lusitaanse "castro" (soort terpgemeenschap). Het is een feit dat de "Montes Hermínio" (dat was de Lusitaanse naam van Serra da Estrela), met hun weiden, overvloed aan water en beschermde ligging, één van de gebieden was waar deze Iberische stam, de Lusitaniërs, zich vestigden. Veel Portugezen beschouwen zich als afstammelingen van deze Lusitaniërs. Linnen, dat in andere tijden één van de belangrijkste producten van deze regio was, gaf de plaats zijn naam; Linhares betekent namelijk letterlijk linnenveld.

Nadat Linhares door de Westgoten en de moslims was ingenomen, toen zij lucht kregen van de uitstekende ligging met uitzicht op het omringde land, werd het dorp uiteindelijk Portugees ten tijde van D. Afonso Henriques en kreeg zijn eerste handvest in 1169.

De vrede zou dan nog niet blijvend zijn. In 1189 vielen troepen uit León en Castilië de regio binnen, roofden deze leeg en staken de omliggende dorpen in brand toen zij het kasteel van Celorico innamen. Linhares liep uit om Celorico te verdedigen en het vijandelijke leger vluchtte, toen het zag dat het van achteren aangevallen werd. De overlevering vertelt dat dit gebeurde tijdens een nacht met nieuwe maan en daarom toont het wapen van Linhares een wassende maan en vijf sterren.

Een wandeling door het dorp laat een betoverend geheel zien van simpele granieten huisjes en hier en daar wat solares (landhuizen), die kenmerken vertonen van een ver adellijk verleden. Als u goed oplet, ziet u ook nog veel ramen uit de 16e eeuw. De moederkerk (igreja matriz) is oorspronkelijk romaans, maar is in de 17e eeuw herbouwd en heeft drie waardevolle panelen die toegeschreven worden aan de grote Portugese schilder Vasco Fernandes (Grão Vasco). Een rustieke tribune die gebouwd is op een verhoging rond een stenen tafel is een uniek exemplaar van een middeleeuws forum waar besluiten aan de bevolking kenbaar werden gemaakt. Hier kunt u ook het wapenschild zien van het oude stadje. Bij dit forum staat de schandpaal uit de 16e eeuw, die afgewerkt is met de armillairsfeer.

Boven het dorp uit steekt het krachtige kasteel, dat het reliëf van het terrein volgt over een enorme rotsachtige heuvel en waarvandaan u een prachtig mooi uitzicht heeft. Er staan twee grote uitkijktorens op de hoeken, één richting het oosten en de andere richting het westen. Op de binnenplaats zijn nog overblijfselen te zien van oude cisternes.