

## De benedenstad van Porto

### OVER



Rondom de Avenida dos Aliados ligt de "Baixa" van Porto, oftewel de benedenstad. Dit is hét ontmoetingspunt bij uitstek. Bovenaan deze laan staat het gemeentehuis van Porto en daar tegenover ligt het plein Praça da Liberdade, met in het midden het standbeeld van koning D. Pedro IV (19e eeuw). Hij was ook Keizer van Brazilië en voorstander van het liberalisme, dat de stad Porto ook steunde. Doordat hij in de stad Porto veel erkenning vond, gaf de koning de stad zijn hart, dat in de kerk Igreja da Lapa ligt.

Aan de voet van dit grote plein ligt het treinstation São Bento met een atrium vol prachtige tegelpanelen. Als u vanaf daar de Rua das Flores volgt, komt u langs juwelierswinkels en de weelderig barokke gevel van de kerk Igreja da Misericórdia, een bouwwerk door de barokke architect Nicolau Nasoni.

In deze buurt vindt u vrolijke straten vol winkeltjes en cafeetjes; bijzonder zijn het magnifieke Café Majestic en de drukbezochte en kleurrijke markt Mercado do Bolhão. In de straten Rua 31 de Janeiro, Rua Galeria de Paris en Rua de Cândido dos Reis moet u goed letten op de Art Nouveau gevels.

Als u de straat Rua de São Filipe Néry omhoog loopt, komt u bij de kerk Igreja dos Clérigos en de toren Torre dos Clérigos tegen. Deze laatste is hét visitekaartje van Porto en het meest originele bouwwerk van Nicolau Nasoni. Als u de toren beklimt tot op 75 meter hoogte, heeft u voortreffelijk uitzicht over de stad Porto. Het is zonder meer ook de moeite waard om de boekhandel Livraria Lello binnen te gaan, waar u de prachtige houten decoraties kunt bekijken.

### Andere informatie

De benedenstad van Porto