

---

## Van het plein Praça do Geraldo tot de kerk Igreja da Graça

---

### OVER

De straat Rua 5 de Outubro begint tegenover de kathedraal en leidt direct naar het plein Praça do Geraldo. In deze straat komt u één van de zeldzame overblijfselen van de gotische stadsmuren van de stad tegen: de toren Selaria.

Het aan de noordzijde met een middeleeuwse bogengang begrensde plein Praça do Geraldo geldt als forum voor de stad. Hier zijn veel leuke terrasjes en een prachtige 16e eeuwse marmeren fontein, versierd met een bronzen kroon. Men zegt dat de acht maskers, eveneens uit brons, die het water spuwen, verwijzen naar de acht straten die op dit plein uitkomen.

In het uiterste noorden van het plein liet kardinaal D. Henrique een Romaanse portiek met drie triomfbogen vernietigen om daarvoor in de plaats de kerk Igreja de Santo te laten bouwen, die in 1563 gewijd werd.

Het is een waar genoegen om onder de blauwe hemel van de Alentejo vanaf dit plein het labyrint van straten in te gaan en de oude geschiedenis ervan te ontdekken. Een oplettende wandelaar ziet al gauw gotische portalen en manueelijnse vensters of een arcade die naar een koele patio leidt. De straatnamen verwijzen naar de kronieken van de stad. Zij vertellen u over haar persoonlijkheden (Rua de Vasco da Gama, Rua Mestre Resende, Rua de Serpa Pinto), over haar beroepen (Rua dos Alfaiates, kleermakersstraat, en Rua dos Mercadores, markthandelaarsstraat), over de lokale heren (Rua das Armas do Cardeal), over haar bevolkingsgroepen (Moorse wijk, Joodse wijk) en ook over de humor van haar volk (Straat van de Slecht Geschoren, Straat van de Slisser, Straat van het Verdriet).

Als u een beter voorbereide route verkiest, kunt u het plein Praça do Geraldo verlaten via de Rua da República totdat u een klein pleintje aan uw rechterhand tegenkomt. Op dit pleintje staat de kerk Igreja Nossa Senhora da Graça, een curieus maniëristisch bouwwerk. Als u dan vanaf dit pleintje rechts gaat, richting het plein Praça 1º de Maio, komt bij de kerk Igreja de São Francisco, één van de markantste voorbeelden van de in de Alentejo zo aanwezige gotisch-moorse stijl. In het stadspark staan nog overblijfselen van het paleis Paços de São Francisco.

### Andere informatie

Van het plein Praça do Geraldo tot de kerk Igreja da Graça