
Bezoek aan Aveiro

OVER



Foto: João Paulo

Bezoek aan Aveiro

Bij een bezoek aan Aveiro ontdekt men een landschap dat gedomineerd wordt door water.

Aveiro is gelegen **aan zee en aan de ria** en wordt doorkruist door kanalen waarop de **moliceiro-boten** rondvaren. Deze slanke, kleurrijke boten die vroeger dienden om algen en zeewier uit de Ria te halen, worden nu gebruikt voor toeristische boottochten. U kunt de stad ook moeiteloos te voet bezoeken want alles is vlak. Wie van fietsen houdt, kan gebruik maken van de "bugas" -fietsen die door de gemeente Aveiro gratis ter beschikking worden gesteld.

Aveiro beschikt over een aantal gebouwen in **Art Nouveau** die u zeker niet mag missen. De meeste bevinden zich langs het hoofdkanaal, maar er zijn ook enkele huizen buiten de traditionele routes of zelfs buiten de stad. De ligging van de gebouwen kunt u terugvinden in de gids die te verkrijgen is bij de toeristische dienst. U kunt meer te weten komen over deze stijl in het Museum dat aan dit thema is gewijd.

Een andere plaats die u niet mag missen is het **Museu de Aveiro**, dat is ondergebracht in het klooster **Convento de Jesus**. Hier kunt u het mausoleum van prinses Infanta Joana en het vergulde houtsnijwerk (talha dourada) binnen in de kerk bewonderen. Het vergulde houtsnijwerk is ook overvloedig aanwezig in het interieur van de **Capela do Senhor das Barrocas** en iets minder uitbundig in de kerk **Igreja da Misericórdia**, waarvan het maniëristische portaal in het oog springt. Wie houdt van hedendaagse Portugese architectuur mag zeker de gebouwen van de universiteit niet missen.

Een van de symbolen van de stad is een zoetigheid op basis van eieren en suiker – de "**ovos moles**", die worden verkocht in kleine houten vaatjes of omhuld met een laagje hostiedeeg in verschillende formaten. Maar voor we aan de zoetigheden beginnen, kunnen we onze honger stillen met heerlijke gerechten uit de zee, zoals zeevruchten, gegrilde vis of vissoep (caldeirada) en het typische palinggerecht dat wordt geserveerd als soep of escabeche.



In de buurt

In de buurt van Aveiro zijn er verschillende plaatsen die een bezoek waard zijn. U kunt de Ria met de boot oversteken, tussen de zoutpannen varen en het witte zout bewonderen dat in de zomer in de vorm van piramides in de zon ligt te drogen. Aan de andere kant, op ongeveer 15 minuten afstand, ligt het natuurreserveaat **Reserva Natural das Dunas de São Jacinto** met bijna ongerepte stranden.

Wie houdt van de drukte, kan in zuidelijke richting verder rijden tot aan het strand **Praia da Barra**, waar zich de hoogste vuurtoren van Portugal bevindt, of tot de **Costa Nova**, bekend voor zijn gestreepte huisjes. Niet ver hier vandaan ligt **Ilhavo**, van oudsher een vissersstadje, waarvan getuigenissen zijn te vinden in het **Museu Marítimo** (maritieme museum).

Niet te missen

- > een boottochtje maken in een moliceiro op de kanalen van de Ria
- > de stad verkennen per “buga”
- > de heerlijke “ovos moles” proeven
- > de Art Nouveau-route volgen
- > het vergulde houtsnijwerk in de Igreja do Convento de Jesus bewonderen

NUTTIGE INFORMATIE

Openbaar stadsvervoer:

MoveBus - Bussen

http://www.moveaveiro.pt/03horarios/movebus/linhas/h_01.htm

MoveRia - Ferry tussen het Forte da Barra en São Jacinto (overvaart duurt ongeveer 15 minuten)

<http://www.moveaveiro.pt/03horarios/moveferryh.htm>

HEENREIS

Autoweg: A1 (Lisboa Porto) en A25 (Guarda-Vilar Formoso)

Trein (www.cp.pt) - linha do Norte

Bussen - Rede Expressos <http://www.rede-expressos.pt>