
Met het hele gezin naar Lissabon

OVER



Foto: José Manuel

Met het hele gezin naar Lissabon

Lissabon is een perfecte stad om een paar dagen met de kinderen door te brengen. De stad is vriendelijk en veilig, heeft een mild klimaat en is gemakkelijk te voet te ontdekken. Bovendien biedt deze stad talrijke activiteiten die speciaal voor kinderen zijn ontworpen, zowel in de buitenlucht als binnen.

Als eerste ontmoeting met de stad zal heel het gezin zeker genieten van **een tramrit** naar het kasteel **Castelo de São Jorge**, om tussen de kantelen en vestigingsmuren verhalen te verzinnen over koene ridders.

Een uitstapje naar een van de vele parken en tuinen die de stad rijk is, is ook een goed idee. In de dierentuin zijn er de olifanten, een apendorp, leeuwen, tijgers en krokodillen en zelfs een ruimte met allerlei reptielen. U kunt hier ook dolfijnshows bijwonen of het voederen van de zeeleeuwen, en zelfs een ritje met een kabelbaan maken.

Een andere mogelijkheid is het **Parque de Monsanto**. In deze groene zone van de stad heeft iedereen het naar zijn zin. Er zijn wandelpaden, u kunt er allerlei avontuurlijke sporten beoefenen en er zijn verschillende speeltuinen zoals het Parque dos Índios (indianenpark), het Parque do Alvito en het Parque da Serafina, waar de kinderen al hun energie kwijt kunnen op de schommels, glijbanen en andere speeltoestellen.

In het **Parque das Nações**, in het oostelijke deel van de stad, bevindt zich het **Pavilhão do Conhecimento**, een leuk, interactief wetenschapsmuseum. Maar de grote favoriet is zonder meer het **Oceanarium**, waar alle oceanen van de wereld zijn vertegenwoordigd. Hier bevinden zich verder verschillende tuinen en u kunt er fietsen huren of een ritje met de kabelbaan maken.

Bij minder mooi weer vindt u in Lissabon overal musea die de kinderen zullen boeien. Het **Museu da Marioneta**, ondergebracht in een oud klooster, is een plaats vol verrassingen. In het **Museu das Comunicações** wordt met behulp van multimedia en andere applicaties getoond hoe de mensen communiceerden voordat er computers en mobiele telefoons bestonden. Het **Museu da Eletricidade** toont ons hoe de uitvinding van de elektrische verlichting de stad heeft veranderd.

In **Belém** brengt u aangename momenten door terwijl u de continenten ontdekt op de enorme windroos bij het **Padrão dos Descobrimentos**. Het **Museu de Marinha** bezit modellen van schepen die werden gebruikt bij de ontdekkingsreizen en vele navigatie-instrumenten. Daarnaast bevindt zich het **Planetário Calouste Gulbenkian**, waar dagelijks sessies worden georganiseerd waarin u alles te weten kunt komen over de hemel, de sterren en de constellaties.

Vlakbij staat de Torre de Belém, vanwaar de Portugese zeevaarders in de 15e en 16e eeuw vertrokken op hun reizen over de oceanen. Op het grote grasveld voor de toren kunnen de kinderen ravotten en kunt u samen picknicken. Op

weg naar Cascais kunt u in Algés stoppen om het eigenaardige aquarium Aquário Vasco da Gama te bezoeken.

Om ten volle te genieten van het mooie weer en de Atlantische Oceaan is een dag aan het strand of een wandeling langs de kust een idee dat enthousiast zal worden onthaald. En waarom neemt u niet een paar surflessen?

Ten noorden van Lissabon, in een winkelcentrum van Amadora, bevindt zich een ministad voor kinderen, **Kidzania**. Hier kunnen kinderen allerlei beroepen uitproberen zoals schilder, arts, journalist of fotograaf. Er wordt zelfs een eigen munt gebruikt, de Kidzo, waarmee de kinderen in Kidzania kunnen betalen.